

INFOBOEKJE

SCOUTS MEERDAAL HAASRODE



Inhoudstafel

Inleiding.....	3
Scouts Meerdaal Haasrode.....	4
Wat is Scouts en Gidsen Vlaanderen?	4
Missie	4
Met kinderen en jongeren als individu.....	4
In groep.....	4
Binnen de samenleving.....	5
Scouts Meerdaal Haasrode	5
Een beetje geschiedenis	5
Werking	6
Takken	8
Akabe (6-18 jaar)	8
Kapoenen (6-8 jaar).....	8
Kabouters en Welpen (8-11 jaar)	9
Jonggivers (11-14 jaar)	9
Givers (14-17 jaar)	9
Jin (17-18 jaar).....	10
Uniform	11
Wat draag je?	11
Wat kun je waar kopen?.....	11
Wat naai je waar?.....	11
Afspraken.....	13
Parkeren rondom de Scoutslokalen	13
Fietsen aan de Lokalen.....	13
Uniform	13
Verplicht uniform.....	13
Kledingadvies bij koud weer	13
Vergaderingen op zondagmiddag.....	13
Groepsopening	13
Jaarthema	14

Inleiding

Dit is het infoboekje van Scouts Meerdaal Haasrode. Het is speciaal samengesteld voor ouders, leden, leiding en andere geïnteresseerden in onze scouts. Met dit boekje willen we ervoor zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen onze groep. Hierin vind je belangrijke informatie over wie de leiding is per tak, de details van ons goede doel, de verschillende werkgroepen, de afspraken rond het uniform, en nog veel meer.

We begrijpen dat er na het lezen misschien nog vragen kunnen zijn. Neem gerust contact met ons op, we staan altijd klaar om te helpen!

Dit is het eerste jaar dat we een infoboekje uitbrengen en het is onze ambitie om volgend jaar een vernieuwde en verbeterde versie uit te brengen. Daarom horen we graag van je als er iets ontbreekt, onduidelijk is, of aangepast moet worden. Jouw feedback is voor ons van grote waarde.

Veel leesplezier gewenst,

De groepsleiding,

groepsleiding@scoutsmeerdaal.be

Bram



Maurice



Wout



Scouts Meerdaal Haasrode

Wat is Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Missie

Scouting, dat is meer dan gewoon wat spelen. Ontdek de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen:

*“Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.*

*We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het
leven.*

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.

*We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet
vrijblijvend is.*

*Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze
omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.*

*Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een
rechtvaardige wereld.”*



Met de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken. Scouting laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Met kinderen en jongeren als individu

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. De eerste keer je eigen potje koken op kamp levert rauwe patatjes op, maar een paar jaar later ben je de chef-kok tijdens de kookwedstrijd. En wie echt niet van koken houdt, blinkt ondertussen uit in vuur maken, nieuwe tafelliederen verzinnen of prachtige tafelversiering maken.

Scouts worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en hun plan te trekken en ontdekken ze wat ze graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de kans om zijn mogelijkheden te ontplooiën op het moment dat hij er klaar voor is.

In groep

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Van bij de kapoenen krijgen scouts kleine en grote verantwoordelijkheden. Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te houden, ook als het wat minder leuk is.

Scouts leren om hun zegje te doen en op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen. Kapoenen twijfelen tussen Dikke Bertha of tikkertje spelen en givers maken ruzie over een toneelstuk of een

tentoonstelling in elkaar boksen. Maar altijd is het een oefening in wederzijds respect en in de rijkdom van verschillen.

Dat is meteen de kortste definitie van een groep: naast het ik staat een ander. Door samen op pad te gaan, krijg je een spiegel voorgehouden. En wat je daarin ziet kan je ijdelheid strelen of je zere tenen bezorgen, maar het is altijd leerrijk. Je leert je eigen belangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep.

Neem nu Pieter, hij haatte het altijd om zijn patrouille op sleeptouw te nemen op tocht, want dan kon hij zelf minder lol maken. Nu is hij met veel plezier groepsleider. Hij vindt het leven leuker als hij zich inzet voor anderen, zegt hij. Zo raken scouts door het spelen en leven in groep betrokken op zichzelf, op de anderen en op de wereld.

Binnen de samenleving

In scouting luisteren, delen, aanvaarden en waarderen we of we proberen alvast heel hard om dat te doen. Sommigen noemen dat democratie. Die manier van samenleven en -werken draag je als scout mee buiten de grenzen van je groep.

Thuis, op school, in je groep of in de bredere omgeving trek je je het lot van je omgeving aan. Kortom: door zich te leren inzetten voor de kwaliteit van de groep, leren scouts ook hoe ze zich kunnen inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving. Daar zit meer achter dan het lijkt.

Via scouting geven we kinderen en jongeren een hoopvol uitzicht op de toekomst, op een bestaan dat de moeite waard is. Het is onze overtuiging dat een democratische samenleving nood heeft aan eerlijke mensen die solidair zijn met anderen en zich daar voor inzetten. Via scouting helpen wij om 'deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan we hem gevonden hebben'.

Scouts Meerdaal Haasrode

Een beetje geschiedenis

In 1973 vroeg René Feyfer, toenmalig VVKS-gouwcommissaris en inwoner van Haasrode, aan Marc De Becker om een nieuwe scoutsgroep in Haasrode op te richten. Met de steun van enkele lokale ouders onder leiding van Gaston De Feyter, ging in september 1973 de groep "VVKS Meerdaal – 12de Haasrode" van start. De eerste tak was een welpengroep onder leiding van Pieter en Bernadette Michels, later versterkt door Diane Désiron.

In 1974 werd een jongverkennerstak opgericht onder leiding van Pieter en zijn broer Lou, terwijl Suzy Brouckmans de welpenleiding versterkte. In 1976 kwam er ook een verkennerstak bij. De groep was aanvankelijk alleen voor jongens, maar in 1980 werd op initiatief van Francine Feyfer een aparte meisjesgroep opgericht. De twee groepen fuseerden in 1984 tot "VVKSM Meerdaal Haasrode" onder leiding van Francine Feyfer. In 1985 werd een gemengde giverstak opgericht, gevolgd door jonggivers in 1988.

Door interne problemen en een gebrek aan ervaren leiding, werden de activiteiten in 1989 stopgezet. Na vier stille jaren werd de groep in 1993 nieuw leven ingeblazen door voormalige welpenleiders Frederik Van Wonterghem, Alain Meloen en Ludwig Roger, met Renaat De Feyter als groepsleider. De herstart was een groot succes, met meer dan 70 deelnemers bij de openingsactiviteit en snelgroeiende ledentallen. Inmiddels behoort Scouts Meerdaal tot de grootste scoutsverenigingen in de Leuvense regio, met een stabiel aantal van meer dan 200 leden!

Werking

Elke zondag komen we samen voor een boeiend en gevarieerd programma. We zorgen voor een dynamische mix van spelletjes, ravotten, sjorren, gezellig babbelen, knutselen en koken. Ons doel is om elke bijeenkomst uniek en plezierig te maken, zodat iedereen kan genieten van de scouts en hun favoriete activiteiten kan ontdekken.

Onze vergaderingen vinden elke zondag plaats van 14:00 tot 17:00 uur. Voor de jonggivers en givers duren de activiteiten iets langer, tot 17:30 uur. Dit gevarieerde programma houdt iedereen betrokken en enthousiast, met een balans tussen spannende en leerzame activiteiten.

Gedurende het jaar gaat iedereen een of twee keer op weekend. De exacte data voor deze weekenden kun je vinden in het maandprogramma op onze website. Om het scoutsjaar af te sluiten met een knal, gaat elke tak op kamp:

- **Akabe:** 26 juli tot 31 juli
- **Kapoenen:** 26 juli tot 31 juli
- **Kawellen:** 24 juli tot 31 juli
- **Jonggivers:** 20 juli tot 30 juli
- **Givers:** 20 juli tot 30 juli
- **Jin:** Data worden nog bepaald

Onze scouts worden geleid door een gepassioneerde leidingploeg die elke zondag met veel zorg en creativiteit de activiteiten organiseert. Deze groep bestaat uit 36 energieke en toegewijde mannen en vrouwen van 17 tot 22 jaar. Hun unieke kwaliteiten en ideeën dragen bij aan een levendige en inspirerende sfeer.

Evenementen

Gedurende het jaar organiseren we bij onze scouts tal van evenementen, die veel meer zijn dan alleen manieren om de scoutskas aan te vullen. Deze momenten bieden ouders, leden, en leiding de kans om samen te komen, elkaar beter te leren kennen en de scoutsband verder te versterken. Elke activiteit ademt de unieke scoutsfeer, waarin plezier, ontmoeting en samenhang centraal staan.

We trappen het jaar steevast af met een bruisende **openingsbarbecue**. Deze vindt traditiegetrouw plaats op de zondag vóór de start van het academiejaar aan de KU Leuven. Op die dag veranderen onze lokalen in een feestelijke ontmoetingsplek waar jong en oud, ouders, leden, burens en sympathisanten samenkomen. Onder de stralende zon geniet iedereen van een heerlijk stuk vlees van de grill, verfrissende drankjes en het gezelschap van nieuwe en vertrouwde gezichten. Voor velen is het de ideale gelegenheid om de leiding beter te leren kennen en om te ontdekken wat het komende scoutsjaar allemaal in petto heeft.

Begin oktober staat dan de langverwachte **dia-avond** op het programma, georganiseerd door onze Jin (de oudste groep binnen de scouts). Dit evenement is een echt hoogtepunt voor leden en ouders. Voor het eerst worden de foto's van de zomerkampen getoond, wat gegarandeerd voor nostalgische momenten en veel gelach zorgt. In een gezellige bioscoopsetting, compleet met snacks en drankjes, beleven we samen de hoogtepunten van de voorbije zomer opnieuw. Door iets te kopen, steun je meteen de Jin in hun inzamelacties voor hun buitenlandse avontuur. Zij

organiseren gedurende het jaar nog andere creatieve acties, zoals een soepverkoop, ouderfuij en een spannende quiz, zodat hun reis werkelijkheid kan worden.

Een van de meest sfeervolle evenementen van het jaar is zonder twijfel de **kaas- en wijnavond** eind november. Op die avond transformeren we onze lokalen tot een knusse, bijna magische plek, waar kaarslicht en zachte muziek zorgen voor een intieme sfeer. Terwijl je geniet van een zorgvuldig samengesteld assortiment van heerlijke kazen en bijpassende wijnen, of een warme croque-monsieur, ontstaat er een ongedwongen sfeer waarin iedereen tot rust kan komen. Het is een avond van genieten, ontmoeten en ontspannen.

In maart brengen we een vleugje zoetheid naar Haasrode en omstreken tijdens onze jaarlijkse **truffelverkoop**. Op de eerste zondag van die maand trekken onze enthousiaste leden en leiding de straat op om deur-aan-deur heerlijke truffels te verkopen. De geur van chocolade en de lachende gezichten van onze scouts zorgen voor een warme en gezellige sfeer, en de opbrengst helpt ons om het hele jaar door fantastische activiteiten te blijven organiseren.

Zo bouwen we doorheen het jaar aan sterke banden tussen leden, leiding, ouders en buurtbewoners, terwijl we samen onvergetelijke momenten creëren. Elk evenement is een stap dichtër naar nog meer verbondenheid en plezier in de scoutsfamilie!

Takken

Akabe (6-18 jaar)

Akabe is speciaal ontworpen voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking. Hoewel elke groep en elke deelnemer uniek is, blijft de kern van Akabe trouw aan de essentie van scouting: avontuur, spel en plezier. Bij Akabe draait alles om het creëren van een omgeving waarin elke deelnemer kan groeien en genieten, ongeacht hun uitdagingen.

Onder het motto "Anders Kan BEst!" zetten we ons elke zondag in om een programma op maat te bieden, dat is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van onze leden. We organiseren activiteiten die zowel stimulerend als plezierig zijn, en zorgen ervoor dat elk kind en elke jongere volop kan meedoen.

Inclusie is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. We bevorderen actief het samen spelen met andere takken, zodat onze leden de kans krijgen om interactie te hebben met kinderen en jongeren van andere groepen. Dit draagt niet alleen bij aan hun sociale ontwikkeling, maar versterkt ook de gemeenschap binnen de scouts.

Bij Akabe geloven we dat scouting voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat elk lid unieke waarde toevoegt aan de groep. We kijken ernaar uit om samen met de kinderen en jongeren een geweldige tijd te beleven, waarin ze kunnen ontdekken, leren en vooral veel plezier hebben!

Contact: akabe@scoutsmeerdaal.be

Kapoenen (6-8 jaar)

Het leven van een kapoen (1e en 2e leerjaar) draait om spel, fantasie, creativiteit en expressie. Op een speelse en ongedwongen manier verkennen we samen met hen de wereld om hen heen. Onze leiding speelt in op de leefwereld van de kapoenen, waarbij we rekening houden met hun interesses en wat hen aanspreekt. Activiteiten zoals samen spelen, knutselen, uitstapjes maken en zelfs de leiding volschilderen maken allemaal deel uit van het kapoenenprogramma. Dit is hun eerste kennismaking met het scoutingavontuur, waarin ze op ontdekkingsstocht gaan en hun eigen creativiteit en nieuwsgierigheid kunnen ontwikkelen.

Contact: kapoenen@scoutsmeerdaal.be



Kabouters en Welpen (8-11 jaar)

De kabouters (meisjes) en welpen (jongens), samen ook wel kawellen genoemd, zitten meestal in het 3e, 4e of 5e leerjaar. Ze houden van allerlei activiteiten zoals verkleedpartijen, nagels lakken, kampen bouwen, kattedwaad uithalen en leren sjorren. Ze zijn op zoek naar vriendschap, avontuur en een eigen plek binnen de groep.

Tijdens de zondagse vergaderingen zijn de kabouters en welpen gescheiden, maar op weekends en kampen komen ze samen om de avonturen aan te gaan. Bij de kawellen werken we vaak met kleinere groepjes. Deze kleinere groepen dragen bij aan een gezellige en veilige sfeer. Door het leeftijdsverschil kunnen de jongere kabouters en welpen veel leren van de oudere leden, terwijl de oudere kabouters en welpen de kans krijgen om leiderschap te tonen en hun team te begeleiden. Dit bevordert niet alleen hun persoonlijke ontwikkeling, maar versterkt ook de onderlinge band binnen de groep.

Contact: kabouters@scoutsmeerdaal.be, welpen@scoutsmeerdaal.be

Jonggivers (11-14 jaar)

Enthousiaste jongens en meisjes van het 6e leerjaar tot en met het 2e middelbaar zijn altijd klaar voor avontuur en nemen graag zelf initiatief. Ze bouwen hun eigen vloten en gebruiken die om op avontuur te gaan, bereiden maaltijden op een zelfgemaakt houtvuur, en slapen in patrouilletenten op een weiland in de Ardennen. Daarnaast nemen ze deel aan spannende bosspelen en maken ze een 2-daagse trektocht.

Bij de jonggivers worden ze voortdurend uitgedaagd, wat hen helpt groeien en zich verder ontwikkelen. Ze leren samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en overleggen met hun teamgenoten of binnen hun patrouille. Deze ervaringen helpen hen te ontdekken wat scouting echt inhoudt, en ze leren dat de waarden van scouting ook buiten de vergaderingen blijven gelden.

Contact: jonggivers@scoutsmeerdaal.be

Givers (14-17 jaar)

De gidsen en verkenners zijn onze op één na oudste leden, van het 3e middelbaar tot en met het 5e middelbaar. Deze jongeren beschikken over veel potentieel, hoewel ze soms wat lui en moeilijk te motiveren kunnen zijn, en op andere momenten barsten van de energie en nieuwsgierigheid.

Bij de scouts krijgen ze de kans om hun zoektocht naar zichzelf te beleven, samen met een hechte groep vrienden. Door deze ervaringen ontdekken ze vaak dat ze veel meer kunnen dan ze ooit hadden gedacht. Grensverleggende activiteiten zoals uitdagende voortotemopdrachten en een 3-daagse kamp geven hen de mogelijkheid om hun eigen kwaliteiten te ontwikkelen.



Bij deze activiteiten spelen solidariteit en vriendschap een cruciale rol in hun succes. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, groeien ze uit tot jongvolwassenen met een eigen visie en een bewustzijn voor anderen.

Contact: givers@scoutsmeerdaal.be

Jin (17-18 jaar)

Ben je in je laatste jaar van de middelbare school en bijna klaar om de stap naar de 'volwassen wereld' te zetten? Bij de jin krijg je de kans om deze overgang te verkennen met een grotere mate van vrijheid en zelfstandigheid.

Je zult merken dat je actief moet bijdragen aan het organiseren van een buitenlands kamp voor je groep, wat een flinke inspanning vergt. Wees creatief en bedenk bijvoorbeeld een origineel evenement of een leuke fuif om geld in te zamelen. Ter voorbereiding op een toekomstige rol als leidinggevende, krijg je de kans om extra verantwoordelijkheden te dragen, zoals het leiden van vergaderingen of het plannen van activiteiten.

Dit jaar draait om het beleven van een fantastisch jaar met je vrienden, terwijl je spelenderwijs groeit in zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is een tijd om je grenzen te verleggen en je vaardigheden te ontwikkelen, terwijl je geniet van de vrijheid die je krijgt.

Contact: jin@scoutsmeerdaal.be



Uniform

Wat draag je?

Wat je draagt, hangt af van de tak waarin je zit. Kapoenen en Akabe dragen enkel het "Scouts Meerdaal Haasrode"-T-shirt en de groepsdas (beige met groene boord). Ze mogen echter ook het volledige uniform dragen als ze dat willen. Voor Welpen, Kabouters, Jonggivers, Givers en Jin is het volledige uniform verplicht. Dit bestaat uit:

- Korte groene (scouts-)broek of -rok
- Het rode "Scouts Meerdaal Haasrode"-T-shirt
- Het beige scoutshemd
- De groepsdas (beige met groene boord)
- De "Scouts Meerdaal Haasrode"-badge (€ 2,00; niet verplicht, maar wel leuk)

Let op: de korte groene broek of rok is niet verplicht bij winterse temperaturen onder de 10°C. Vergeet je groepsdas niet, want het vergeten van je das is net zo erg als geen scoutshemd dragen!

Wat kun je waar kopen?

Het rode "Scouts Meerdaal Haasrode"-T-shirt (€ 17,00) en de groepsdas (€ 8,00) zijn uitsluitend bij onze scouts te koop. Vraag hiernaar voor of na een vergadering bij een van de leiding. Tijdens de eerste vergaderingen is er iemand beschikbaar om ouders te helpen met aankopen.

Voor de overige uniformonderdelen (broek, rok, hemd) en andere benodigdheden, zoals voor kamp, kun je terecht bij Hopper. Let op: Hopper sluit eind 2024 al zijn fysieke winkels, maar je kunt nog steeds online bestellen via www.hopper.be.

Daarnaast bieden wij alle onderdelen van het uniform ook tweedehands aan tegen lagere prijzen dan Hopper. Deze kun je eveneens kopen voor of na een vergadering.

Wat naai je waar?

De juiste logo's en kentekens moeten op hun plek worden genaaid. Het jaarkenteken ("Onderweg Opgestoken"), dat elk lid van de leiding ontvangt, moet boven het rechter borstzakje van het hemd worden genaaid. Kapoenen die geen hemd dragen, naaien het jaarkenteken op hun scoutsdas. Voor een overzicht van de plaatsen van alle andere kentekens, kun je de bijgevoegde tekening raadplegen.



Hier is een kort overzicht van alle logo's en kentekens:

- **Jaarteken van het heden**
Wanneer? Bij het begin van het jaar van de leiding.
Locatie: Boven het rechter borstzakje.
- **Jaarteken van het verleden**
Wanneer? Dit teken heb je al ontvangen in voorgaande jaren.
Locatie: Op je rug in willekeurige volgorde.
- **Beloftetekens**
Wanneer? Welpen en kabouters krijgen bij hun eerste belofte een rood welp- of groen kaboutertekens, en bij hun derde belofte een grijs welp- of kaboutertekens. Jongverkenner ontvangen hun definitieve belofte-teken na hun belofte.
Locatie: Op je linker borstzakje.
- **België en Europa**
Wanneer? Dit teken kan je kopen bij Hopper zodra je bij de scouts bent aangesloten.
Locatie: Boven het rechter borstzakje.
- **"Scouts Meerdaal Haasrode"-badge**
Wanneer? Dit teken kan je kopen voor of na een vergadering zodra je bij de scouts bent aangesloten.
Locatie: Boven het rechter borstzakje, boven het België en Europa-teken.
- **Vlaamse Leeuw, Provincieschild, Internationaal kenteken**
Wanneer? Deze kunnen worden gekocht bij Hopper nadat je bij de scouts bent aangesloten.
Locatie: Op de linkermouw, beginnend bij de schouder in de volgorde zoals hierboven vermeld.
- **Takkenteken**
Wanneer? Dit teken kan je kopen bij Hopper zodra je in een tak zit.
Locatie: Op de rechter mouw, beginnend bij de schouder in chronologische volgorde.

Afspraken

Parkeren rondom de Scoutslokalen

Leden die met de auto komen, worden verzocht te parkeren in de Dalemstraat en daarna naar de De Betstraat te lopen. Dit voorkomt chaos bij de oprit van onze lokalen.

Fietsen aan de Lokalen

Plaats je fiets rechts of links naast de poort om de toegang vrij te houden.

Fietsgebruik:

- **Akabe, Kapoenen, Welpen & Kabouters:** Fietsen is niet verplicht, maar het is goed voor het milieu.
- **Jonggivers & Givers:** Het gebruik van de fiets wordt aanbevolen voor het gemakkelijk bereiken van verder gelegen locaties.

Uniform

Verplicht uniform

Iedereen moet zijn uniform dragen tijdens scoutsvergaderingen. Het uniform is robuust en geschikt voor scoutingactiviteiten, en zorgt ervoor dat de groep herkenbaar is, ook buiten het terrein.

Kledingadvies bij koud weer

Bij temperaturen onder de 10°C mag je een lange broek dragen. Voor meer informatie kun je de uniform-pagina raadplegen.

Vergaderingen op zondagmiddag

- **Akabe, Kapoenen, Welpen & Kabouters:** 14:00 tot 17:00 uur
- **Jonggivers & Givers:** 14:00 tot 17:30 uur

Let op: Dit kan afwijken van het maandprogramma.

Groepsopening

Elke vergadering begint met een gezamenlijke groepsopening om 14:00 uur. Zorg ervoor dat je op tijd bent—liever te vroeg dan te laat!

Jaarthema

Onderweg opgestoken

Elke week komen we samen in onze scoutsgroep of tak en beleven we kleine en grote avonturen. Omdat het leuk is? Zeker. Maar het mag ook iets meer zijn ... Met het jaarthema “**Onderweg opgestoken**” benadrukken we onze scoutsmethode. We laten zien dat de scouts naast een speelplek, ook een leerplek is waar je kan groeien, met vallen en opstaan.

Groeikansen vind je overal

Onze scoutsmethode, da's de manier waarop we binnen scouting aan de slag gaan: we werken samen, betrekken elkaar, zetten ons in voor de ander, engageren ons en groeien bewust. Een uitdagende proef tijdens de overgang op startweekend? Een zelfgeschreven lied zingen als actie voor het goede doel? Hoewel zulke activiteiten vol groeikansen zitten, verliezen we deze soms uit het oog.

Dit jaar zetten we bewust in op wat en hoe we leren op de scouts. Door daar samen op in te zetten, nemen we ons eigen leerproces in handen. In elke tak, ter land, ter zee en bij de akabe!



- **Kapoenen** weten dat ze concrete dingen leren op de scouts, zoals veters knopen of weten waarom je geen blaadjes van een boom mag trekken.
- **Kabouters en welpen** zijn zich bewust van de rol die zij spelen binnen hun nest en ontdekken de kracht van samenleven en spelen. Zo nemen de derdejaars bijvoorbeeld de eerstejaars mee op sleeptouw of delen tips over hoe ze het beste in een slaapzak kunnen slapen.
- **Jonggivers** reflecteren over hoe ze zich ontwikkelen op de scouts en hoe ze ervoor zorgen dat iedereen een actieve rol kan opnemen binnen hun patrouille. Van samen een tent opzetten tot creatief de regels ombuigen.
- **Givers** denken dieper na over wat en hoe ze leren bij de scouts. Ze zien dat driedaagse een oefening in *plantrekkerij* is, en worden zo absolute pro's in zelfredzaamheid. Daarbij verliezen ze de rest van de groep niet uit het oog.
- **Jins** staan met hun ene been al in de wijde wereld. Ze kiezen bewust om actief bij te dragen aan de samenleving. In hun traject richting leiding worden, leren ze op welke manieren ze dit engagement kunnen doorgeven aan leden.
- **Leiding** steekt toffe activiteiten in elkaar en denkt bewust na over welke ontwikkelingskansen er potentieel schuilgaan achter wekelijkse activiteiten en gewoontes in hun groep. Zowel voor hun leden, zichzelf en elkaar.

We kijken terug op onze activiteiten en staan op die manier stil bij wat we onderweg ontdekken. Leverde die nieuwe tactiek bij Stratego ons echt de overwinning op, of lag het toch aan iets anders? Ontdekte je de talenten van jouw medeleden al, of moeten die nog boven komen? Zorgde het giverparlement er echt voor dat je leden meer inspraak gaf, of lieten ze toch niet het achterste

van hun tong zien? En hoe kwam dat dan? Door jezelf vragen te stellen, maak je van elke activiteit een groeikans.

Impact op elkaar

Door dingen samen te doen, groeien scouts en gidsen als persoon en als deel van de groep. Iedereen heeft daarbij impact op elkaar. Leden op elkaar en op hun leiding, en andersom. Dat leren van elkaar doen we bewust en onbewust. Zo helpen derdejaars de eerstejaars met nieuwe ervaringen, en zorgen uitdagingen in het groepsproces ook voor nieuwe leerkansen. Door tijdens de activiteiten aandacht te spenderen aan het leertraject, heeft leiding impact op de weg die hun leden en medeleiding afleggen.

Bewust gescout

Als scouts en gidsen zijn we vaak heel betekenisvol bezig, zonder dat we dat volledig beseffen. We staan niet altijd stil bij welke kansen we bieden en beleven. Met het jaarthema “Onderweg Opgestoken” willen we nog bewuster beleven waar scouting om draait. Voor de scouts kies je bewust. Scouting is kiezen voor ontwikkeling en groei! Een kans die we met beide handen grijpen en doorgeven aan scouts en gidsen om ons heen.

Waar wil je komend jaar zelf beter in worden? Wat wil jij dat je welpen dit jaar bijleren? Hoe zorg jij er dit jaar voor dat jijzelf en anderen onderweg iets opsteken?